



# KerkLevenin

Dremp & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



jaargang 7 nummer 7 - juli 2024





Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 06-22367399 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

# KerkLeven in

## Kerkdiensten

Juli-Augustus

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
<b>Drempt &amp; Oldenkeppel</b> voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo. 14-7	10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	Gezamenlijke viering met de PG Hummelo.
Zo. 21-7	10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	
Zo. 28-7	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	
Zo. 4-8	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Drempt	
Zo. 11-8	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	
Zo. 18-8	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Drempt	
Zo. 25-8	10:00	ds. Elise Wijnands	Hummelo	Gezamenlijke viering met de PG Hummelo, kinderkerk.
Zo. 1-9	10:00	ds. Bert Bomer	Drempt	
<b>Hummelo</b>				
Zo. 14-7	10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	Gezamenlijke dienst met PGDO
Zo. 21-7	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Zo. 28-7	10:00	ds. Jacqueline Krajenbrink	Dorpskerk	
Zo. 4-8	10:00	Kerkenraad	Dorpskerk	
Zo. 11-8	10:00	pastor Mia Tankink	Dorpskerk	
Zo. 18-8	10:00	Kerkenraad	Dorpskerk	
Zo. 25-8	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Gezamenlijke dienst met PGDO
Zo. 1-9	10:00	dhr. Herman Haan	Dorpskerk	
<b>Wichmond</b>				
Zo. 14-7	10:00	ds. M. Van der Velde (Neede)	Dorpskerk	
Zo. 21-7	10:00	ds. D. Van Alphen (Warnsveld)	Dorpskerk	
Zo. 28-7	10:00	ds. J. H. Weijenberg (Harfsen)	Dorpskerk	
Zo. 4-8	10:00	ds. J. Pley-Inia (Winterswijk)	Dorpskerk	
Zo. 11-8	10:00	ds. R. Vedders-Dekker (Markelo)	Dorpskerk	
Zo. 18-8	10:00	mw. Z. Langwerden/dhr. J. Marijnissen	Dorpskerk	Oec. Openluchtdienst bij de kerk
Zo. 25-8	10:00	ds. A. Broekhuis (Warnsveld)	Dorpskerk	
Zo. 1-9	<b>14:30</b>	ds. M. Stam (Zelhem)	Dorpskerk	Bevestiging pastor J. van Dop-Kalisvaart
Zo. 8-9	10:00	pastor J. van Dop-Kalisvaart en mw. Z. langwerden	Dorpskerk	Startzondag



## Vakantie!'

Hoewel het merendeel van de lezers van KerkLevenin tegenwoordig van een soort permanente vakantie, ook wel pensioen genoemd, geniet, hoor je toch met enige regelmaat "O, die is op vakantie!". Daaruit blijkt wel dat er een breed gevoelde behoefte bestaat om zich te onttrekken aan de beslommeringen van het dagelijkse bestaan door in een compleet andere omgeving voor kortere of langere tijd de geneugten van even een ander soort leven te ervaren. Voor sommigen is dan het ultieme geluk het verruilen van een van alle comfort voorziene woning voor een tentje waarin nogal wat basale benodigdheden ontbreken. Anderen nemen het ervan en hebben of huren een luxe camper waarbij het enige waarop ze moeten bezuinigen het ruime onderdak is van hun eigen huis. Dat kamperen gebeurde in de oudheid ook, al was het daar niet bepaald vakantie. In Hebrreeën 11: 9 en 10 wordt Abraham ten tonele gevoerd als "kampeerder", maar uit het verband blijkt dat hij zijn hoop toch wel had gevestigd op een echt huis in de stad van God. Zo'n tent is toch maar behelpen, nietwaar? Voor de liefhebbers onder ons die van kamperen houden is het misschien wel aardig om te weten dat de apostel Paulus ook tenten heeft gemaakt. In Corinthe waren meneer Aquila en zijn vrouw Priscilla, Joodse vluchtelingen uit Rome, een tentenverkoopbedrijf gestart en Paulus werkte daar een poosje in mee (Hand. 18:3).



KerkLevenin  
Volgende nummers

Editie	Kopijdatum	Verschijnt
september	9 augustus	27 augustus
oktober	20 september	8 oktober
november	1 november	19 november

Om nog maar even bij de bijbel te blijven - u leest tenslotte een kerkblad - het zou best kunnen dat veel Israëlieten de voorgeschreven feesten uit Leviticus 23 en de latere uitvoering daarvan ook beschouwd hebben als een soort van vakantie. De rustdag sabbat/zaterdag en bij ons, sinds het voorschrift van keizer Constantijn uit 321, traditiegetrouw de zondag zijn de bekendste uitvloeisels van die oude aan Israël gegeven instructies. Maar ook de paasvakantie en de pinkstervakantie uit uw schooltijd herinneren nog aan bijbelse feesten hoewel die tegenwoordig niet meer een hele week beslaan, maar nog wel wat vrije dagen opleveren. De kerstvakantie gaat natuurlijk niet terug op een feest uit het oude Israël, maar heeft een deels Germaanse oorsprong die met een flinke christelijke saus is overgoten.

Reizen, andere culturen en mensen ervaren, is wat een vakantie zo boeiend maakt. Ook al zijn de vele reizen die de apostel Paulus heeft gemaakt bepaald geen vakantie-reizen geweest, toch heeft hij beroemde steden als Athene en Rome en hoogst aannemelijk zelfs Tarragona in Spanje kunnen bezoeken. Heel bekend is uit Handelingen 17 zijn toespraak op de Areopagus in Athene waar hij op een tactvolle maar ook overtuigende wijze het



evangelie verkondigt. Dat was zijn passie en gedrevenheid: Jezus Christus verkondigen waar hij ook op reis was. Laten we Hem niet vergeten ook als we op reis zijn! En vergeet niet om tot rust te komen, want dat hebben we allemaal nodig. Kerkvader Augustinus schrijft de bekende regel dat "ons hart rusteloos blijft tot het rust vindt in U!" De "bijbel in gewone taal" geeft dat aardig weer in Hebr. 4: 8 en 9 "De echte rust voor Gods volk moet nog komen. Want als je Gods nieuwe wereld binnengaat, dan mag je uitrusten van al je werk. Net zoals God uitrustte van Zijn werk."

<sup>1</sup> afgeleid van het Latijnse werkwoord "vacare" vrij zijn, leeg zijn

- Barend Verkerk (scriba PG Hummelo)

## Petitie over behoud giftenaftrek

Naar aanleiding van berichten in de media over mogelijke wijzigingen in de giftenaftrek plaatsen wij als gezamenlijke redactie het volgende bericht.

De nieuwe coalitie wil de belastingaftrek voor giften sterk verminderen, zowel voor ondernemers als burgers. Hierdoor wordt het financieel minder aantrekkelijk om aan goede doelen en kerken te schenken. De initiatiefnemers van de petitie maken zich zorgen dat dit grote gevolgen zal hebben voor hoeveel mensen geven aan goede doelen en kerken. Ze verwachten dat goede doelen en kerken hierdoor jaarlijks tientallen miljoenen aan giften zullen mislopen. Daarom vragen wij u om goede doelen te steunen en de petitie: Red de giftenaftrek! mee te ondertekenen.



<https://goededoelen.nl/nieuws/steun-goed-doelen-teken-de-petitie-voor-behoud-van-de-giftenaftrek>



## Nieuws van Present Bronckhorst

Wanneer komen de studenten weer terug? Het was zo gezellig", vroeg één van de bewoners na afloop. In het kader van Maatschappelijke Diensttijd gingen zes eerstejaars studenten van de opleiding Sociaal Werk van het Graafschap College op een woensdagmiddag naar de Lindenhof, een woon-zorglocatie van Sensire in Vorden.



Hilde Colenbrander, de coördinator van Present die de middag organiseerde, is enthousiast: 'Prachtig om te zien hoe makkelijk jong en oud contact maken en hoe mensen opleven van de oprechte aandacht die ze krijgen. Er is gewandeld, gesjoeld, veel gekletst en zelfs gezongen! De hulpverlener van Sensire: "Het was aan de bewoners te zien dat zij genoten van de aanwezigheid van de studenten die dag." Of zoals één van de bewoners het zei: "Wij zien vaak dezelfde gezichten dus ik vind het hartstikke fijn om een keer nieuwe mensen te zien hier." En een van de studenten zei: 'Ik heb veel met de ouderen gepraat. Dat was verrassend leuk en heel spontaan. Ik vond het een prachtige middag.'



Een schutting maakt veel verschil. Een kale tuin zonder enige afscheiding. Zo weinig privacy voelt niet goed. Zeker niet als je op de begane grond slaapt. Zorgorganisatie Jij Bent Uniek, die ambulante hulp verleent, trof deze situatie aan bij een van haar cliënten in de gemeente Bronckhorst. Jij Bent Uniek vroeg Present om deze inwoners, een alleenstaande vrouw (statushouder) en haar zoon, te helpen met het plaatsen van een schutting. Flex-vrijwilligers gingen samen met de zoon aan de slag en na een aantal uren klussen stond de schutting er. Mevrouw is de vrijwilligers geweldig dankbaar dat onbekende vrijwilligers dit zomaar voor haar hebben gedaan. En de reactie van de hulpverlener: "Het was een hele fijne ervaring, een prettige ontmoeting tussen de vrijwilligers en hulpontvangers. Fijn dat het op deze manier kon plaatsvinden".

Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Present helpt al vijf jaar mensen in Bronckhorst die leven in armoede en gezondheidsproblemen en een klein netwerk hebben. Dit doen we door vrijwilligers te verbinden met deze kwetsbare mensen die praktische hulp en een moment van aandacht nodig hebben.

Om dit werk te blijven doen heeft Present Bronckhorst jouw hulp hard nodig. Voor een blijvende impact in Bronckhorst zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Steun ons daarom met een donatie.

## Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten in Bronckhorst, kijk dan op onze facebookpagina: [facebook.com/PresentBronckhorst/](https://facebook.com/PresentBronckhorst/) Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders of ken je iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Kijk dan op [www.presentbronckhorst.nl](http://www.presentbronckhorst.nl) of neem contact op met Hilde Colenbrander, projectcoördinator Present Bronckhorst, [hilde.colenbrander@presentbronckhorst.nl](mailto:hilde.colenbrander@presentbronckhorst.nl) of tel. 06 15136687.

**Predikant:** ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

**Scriba:** e-mail: scriba@kerkdrempel.nl

**Website:** www.kerkdrempel.nl

## Van de predikante

### Tijd voor bezinning en reflectie

De zomer is aangebroken. Voor veel mensen is het een tijd, waarin je wat meer rust en ruimte hebt. Een tijd, waarin we een paar weken vakantie nemen. Een tijd die anders is dan de gewone weken door het jaar heen. Sommige mensen nemen die tijd thuis en genieten van de tuin en de eigen omgeving. Gaan misschien een dagje fietsen, wandelen of naar een mooi museum. Anderen gaan verder weg op vakantie. Een andere omgeving, een ander land, andere gewoontes.

Hoe je de zomerperiode ook invult, de rust en ruimte maken altijd dat de zomerweken ook ruimte bieden voor bezinning en reflectie. Door even afstand te nemen van het normale dagelijkse leven zijn er vaak momenten, waarop je nadenkt over je leven. Misschien zijn er dingen die je anders wilt gaan doen, misschien merk je dat je te druk bent en zoek je meer balans in het leven. Misschien wil je juist iets nieuw oppakken en zoek je een nieuwe uitdaging.

Zelf heb ik dit jaar al vroeg in het jaar mogen genieten van vier weken, waarin er ruimte was voor bezinning en reflectie.

Van 3 mei tot en met 30 mei heb ik samen met mijn man Jeroen stage gelopen in de Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde in het Zwitserse Olten.



Evangelisch-Reformierte  
Kirchgemeinde Olten

Een stadje aan de rivier de Aare waar onze dochter Frederike met haar gezin woont. We hebben ons laten onderdompelen in activiteiten die vanuit de kerk in Olten werden georganiseerd. En hebben veel mensen gesproken. Het was allereerst heerlijk om eens een aantal weken je te kunnen laven aan allerlei activiteiten die te maken hebben met zingeving zonder zelf iets te moeten. Ik kon nu gewoon aanschuiven bij een gespreksgroep, jongerenactiviteit, kerkdienst of diaconale

ontmoeting zonder voor deze activiteit verantwoordelijk te zijn.

Gewoon aanwezig zijn, meepraten als je wilt, maar niks moeten.

Ook was het fijn om een vijftal kerkdiensten samen mee te kunnen maken. Vier zondagen en de viering op Hemelvaart, letterlijk op een berg met loeiende koeien en alpenblazers om ons heen! We hebben ervaren dat het heel goed is voor je eigen geloof, je eigen spiritualiteit, om nu eens te kunnen ontvangen. Als predikant sta je bijna altijd in de 'geef-stand'. Van ons wordt verwacht dat we verkondigen, dat we geloven, dat wij het weten. Nu konden we ons herbronnen. Tijd en ruimte om terug te keren naar onze eigen geloofsbron. Dat heeft ons goed gedaan. En ook goed om weer eens een aantal weken gewoon als kerkganger in de kerk te zitten. Om die reden was de stage al meer dan zinnig.





In de verschillende kerken in Olten en de dorpen die eraan vastgegroeid zijn, werken vijf predikanten. Deze werken samen met vier (!) sociaal-diaconale medewerkers/sters en een jeugd en jongerenwerker. Daarnaast natuurlijk nog organisten, kosters en medewerkers op het secretariaat. Kortom een grote groep professionals voor een stad met ongeveer 35.000 inwoners. Dat is iets om jaloers op te zijn. De verplichte kerkbelasting brengt meer op dan onze vrijwillige bijdrage in de actie kerkbalans.



In totaal zijn er ongeveer 7500 inwoners lid van de Evangelische kerk. Dit zijn veelal 'papierleden'. Ook al beschikt de kerk over veel menskracht, ook hier verlaten veel mensen de kerk en zijn actieve gezinnen en jongeren schaars. Minstens één van de kerkgebouwen zal in de naaste toekomst gesloten moeten worden en een predikantsplaats zal verdwijnen. Net als in heel Europa krimpt hier de kerk. Het kerkbestuur en de predikanten hebben oog voor deze ontwikkeling en zijn zich dan ook nadrukkelijk aan het bezinnen op de toekomst van de kerk. De realiteit van de secularisatie wordt volmondig erkend. Er is dan ook een beleidsplan ontwikkeld met de titel: 'De kerk van de toekomst'. Daarin wordt gesproken dat de kerk zich zal moeten omvormen van een naar 'binnen gerichte kerk' naar een meer naar 'buiten gerichte'. En dat kerken meer moeten samenwerken.

De kerk bevindt zich in een transitie. Niemand weet precies hoe de kerk van de toekomst eruit al zien. Wel dat deze snel aan het veranderen is.

In gesprekken met jongere mensen bleek dat ook hier jongere generaties weinig of geen behoefte hebben aan kerkdiensten. Wel is er behoefte aan persoonlijke ontmoetingen. Als ze iets willen leren over het christelijk geloof dan kiezen ze eerder voor het beluisteren van een podcast of you-tube college dan dat ze naar een kerkdienst gaan. Dat kunnen ze op hun eigen tijd doen. Wel hebben ze behoefte aan de ontmoeting met andere mensen die in dezelfde levensfase zitten en daarover willen praten. Bijvoorbeeld over hoe je kinderen opvoedt en hoe je omgaat met de stress van het moderne bestaan. Er wordt beleid ontwikkeld om in de toekomst minder kerkdiensten aan te bieden en meer ontmoetingen te organiseren.

Zo worden er bijvoorbeeld op zaterdagochtenden ontmoetingen georganiseerd voor jonge ouders die willen spreken over opvoeding. Ook zijn er vieringen voor ouders en kinderen samen. Vaak ook op een ander tijdstip dan de zondagochtend. De zondagochtend is voor veel gezinnen juist een moment thuis voor de familie geworden.

Al nadenkend over deze dingen bedacht ik me dat wij de verbondenheid met en het betrokken zijn bij de kerk vaak afmeten aan hoeveel mensen er op zondagochtend naar de kerkdienst komen. Het is goed te bedenken, dat dit maar één activiteit van de kerk is en dat er ook andere manieren en momenten zijn, waarop mensen betrokken zijn. Het is belangrijk om ook daar oog voor te hebben en daarin te investeren.



Ook vind ik het een uitdaging na te denken over hoe we als kerk meer naar buiten gericht kunnen zijn. Veel energie wordt nu besteed aan het in stand houden van de eigen gemeente en kerk en dan is er weinig energie meer over voor activiteiten die meer naar buiten gericht zijn. In het volgende kerkblad zal ik nog wat meer vertellen over activiteiten in Olten, waarbij verbinding wordt gezocht met maatschappelijke organisaties en mensen in de samenleving. In mijn kerkdienst van 9 juni heb ik daar ook al wat over verteld. Ik hoop dat de weken van de zomer ook voor u ruimte geven voor reflectie en bezinning. Misschien bezoekt u in de vakantie ook wel andere kerken. Goed om eens te kijken wat zij doen en hoe ze proberen in deze tijd nieuwe of andere vormen van kerk-zijn te onderzoeken.

-ds. Karin Spelt

### Zondag 28 juli Zang in de kerkdienst

Deze zondag is Denise Jonker-Termont uit Elst gastorganist. Zij heeft voorgesteld zangeres Emy Klomp uit Nijmegen uit te nodigen om te zingen in de kerkdienst. Denise werkt vaak samen met Emy en begeleidt haar op de piano en het orgel. Emy is sopraan en zingt liederen uit de tijd van de Barok. We kunnen bijvoorbeeld luisteren naar Music for a while van H. Purcell en een aantal liederen van Händel. Het wordt een kerkdienst met mooie liederen, die de dienst zullen kleuren.

### Emy Klomp - Sopraan



Zong al vroeg in het kerkkoor o.l.v. haar vader Everhard Krukkert musicus te Deventer. Rond haar 35ste heeft ze zangles opgepakt bij Olard Derks, Elizabeth van Daalen, zang- en adempedagoog Paul Triepels, Francine van der Heijden en Hugo Naessens. Emy is lid geweest van verschillende kamerkoren en zingt nu regelmatig in kleinere ensembles. Daar zingt ze vooral barokmuziek, omdat daar ook haar hart ligt! Zij heeft vele workshops gevolgd in binnen- en buitenland. Ook zingt ze met regelmaat in verzorgingshuizen, dit geeft veel voldoening. Onlangs is ze een eigen lespraktijk begonnen. Ze is al jaren als vaste sopraan verbonden aan Barokensemble Octime.

### Jaarrekeningen Gemeente en Diaconie

De jaarrekeningen 2023 van zowel de gemeente als de diaconie zijn, zoals voorgeschreven, voor 15 juni ingediend bij het CCBB. De verkorte versie van de jaarrekeningen zijn te vinden op de ANBI-pagina op onze website ([www.kerkdrempt.nl](http://www.kerkdrempt.nl)).



Gedurende een week liggen de complete jaarrekeningen ter inzage voor de leden van de gemeente. Wilt u de jaarrekeningen inzien, of heeft u vragen, dan kunt u tot woensdag 17 juli een afspraak maken met:

- Jan Bruil, [bruil.jan@kerkdrempt.nl](mailto:bruil.jan@kerkdrempt.nl), voor de jaarrekening van de gemeente en met
- Janine Garretsen, [janine@garvo.nl](mailto:janine@garvo.nl), voor de jaarrekening van de diaconie.





## In memoriam

**Gosina Gerdina Willemina Bilderbeek-van Zadelhoff**

**"Ineke "**

**Geboren 29 maart 1938 - Overleden 25 mei 2024**

Op 25 mei overleed in Antonia te Terborg Ineke Bilderbeek-van Zadelhoff op de leeftijd van 86 jaar.

Gosina Gerdina Willemina Bilderbeek-van Zadelhoff werd op 29 maart 1938 op 'Mulderslag' te Hummelo geboren. Zij was het tweede kind van Marinus en Co van Zadelhoff. Ineke had een ouder broertje, Gustaaf, dat in februari 1943 om het leven werd gebracht. Deze gebeurtenis, Ineke was 4 jaar, midden in de barre oorlogsjaren, is voor altijd op haar netvlies gegrift gebleven.

Op 7 juni 1957 trouwde Ineke met Tonnie Bilderbeek. Tonnie kwam wonen op Mulderslag. Het jonge stel was zeer ondernemend en werkte hard. Intussen werden tussen 1960 en 1964 vier kinderen geboren; twee zoons en twee dochters.

Ermee rekening houdend dat zoon Wim het bedrijf wilde voortzetten, verhuisde het gezin Bilderbeek in 1978 naar de Binnenweg in Drempt. Daar zetten zij het agrarische bedrijf voort. In 1987 bouwden Tonnie en Ineke een nieuw huis aan de Binnenweg.

Het waren mooie jaren, totdat Tonnie in september 2017 overleed na 60 jaar huwelijk, waarin Ineke en hij lief en leed hadden gedeeld. Dochter Alice was inmiddels op Binnenweg 6a ingetrokken en verleende mantelzorg aan haar moeder. Een dodelijk ongeval maakte op 4 april een einde aan het leven van kleinzoon Frank, zoon van Alice. Groot verdriet trof het gezin en de familie; verdriet dat nooit wenen zal en diepe sporen heeft getrokken, tot de dag van vandaag. Nadat Ineke in mei 2022 werd getroffen door een hersenbloeding, moest zij verpleegd worden in Antonia in Terborg. Alles in aanmerking genomen heeft zij daar een goede tijd gehad; zij was omringd door fijne medebewoners en een lieve groep van verzorgenden.

Op vrijdag 31 mei deden wij vanuit de St Joriskerk in Drempt uitgeleide aan een lieve, zorgzame en in haar gezin verbindende vrouw – een moeder om in een gouden lijstje te zetten. Moge de familie troost vinden en zich verbonden weten dankzij de vele mooie en warme herinneringen aan hun moeder en grootmoeder.

*- ds. Deodaat van der Boon*



## In memoriam

**Everdina Jacoba Reinetta Herberts – Rooijakker**

**"Dinie"**

**Geboren 6 juli 1944 - Overleden 26 mei 2024**

**Echtgenote van Geert Herberts**

Dinie Herberts werd op 6 juli 1944 geboren als tweede dochter in het gezin Rooijakker op de boerderij 't Buske aan de Barlhammerweg in Laag-Keppel. Zij groeide daar op samen met haar drie zussen: Hermien, Jannie en Gerrie.

Ze groeide op in een warm en liefdevol gezin en bewaarde veel mooie herinneringen aan het leven op de boerderij en de ruimte om haar heen.

Van haar ouders kreeg ze de kans om een opleiding te doen die ze graag wilde en de ruimte om daarna ook de dingen te doen die ze belangrijk vond.

Op 13 september 1967 trouwde Dinie met Geert Herberts uit Drempt. Zij gingen op 't Buske wonen, samen met de ouders van Dinie en haar twee zussen die toen nog thuis woonden.

Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Gerard, Herma en Reinet.

Dinie en Geert werkten samen met veel liefde en enthousiasme op de boerderij. En genoten van de kinderen en later ook de kleinkinderen om hen heen

Dinie was daarnaast heel actief in allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Het was voor haar belangrijk om naast het werk op de boerderij zich in te kunnen zetten voor de gemeenschap en voor de kerk. Daar genoot ze van en dat gaf haar voldoening. Ze deed het met liefde en het verrijkte haar leven.

Daar was ze dankbaar voor.

Dinie was een sterke, zorgzame vrouw, sociaal en creatief, gastvrij en open voor iedereen die haar nodig had.

Liefde en dankbaarheid vormden samen de rode draad die door haar leven liep. In de afscheidsdienst lazen we 1 Korinthe 13, de tekst die ook gelezen was in de huwelijksviering van Dinie en Geert " Dit is wat blijft : geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde "

Het leven van Dinie was voltooid. Ze keek in dankbaarheid op haar leven terug. Ze kon het leven loslaten, God dankend in alles.

En dankbaar dat ze tot op het laatst samen kon zijn met Geert, de kinderen en kleinkinderen op haar vertrouwde plek 't Buske. Daar konden zij haar in liefde en met dankbaarheid laten gaan.

Liefde als toekomst, die blijft, ook nu.

Geloof Hoop Liefde



Maar de liefde is de grootste!

1 Kor. 13:13

*WVF*



## Uw steun waard

Collecte opbrengsten in eind mei-juni 2024

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in deze periode 2024 € 183,90 op.

Tweede collecten:

26 mei	Casey Troy Foundation	€ 52,00
2 juni	Pax kinderpulp Borculo	€ 81,35
9 juni	De Zonnebloem Hummelo & Keppel	€ 54,40
16 juni	Stichting IKA	€ 51,05
23 juni	Werelddiaconaat Libanon	<u>€ 82,25</u>
	Totaal	€ 321,05



## Uw gift overboeken

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. collecte; hiervan is zoals gebruikelijk 50% bestemd voor diaconaal werk en 50% voor het beheer van de kerk.

Wilt u geven aan één van de diaconale projecten? Dan kunt u uw gift overboeken naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diaconie PGDO o.v.v. het doel

Hartelijk dank!

Ter overdenking, het gedicht:

### Zee

van Toon Hermans

*Ik wil alleen zijn met de zee,  
ik wil alleen zijn met het strand,  
ik wil mijn ziel wat laten varen,  
niet mijn lijf en mijn verstand.*

*Ik wil gewoon een beetje dromen  
rond de dingen die ik voel  
en de zee, ik weet het zeker,  
dat ze weet wat ik bedoel.*

*Ik wil alleen zijn met de golven,  
'k wil alleen zijn met de lucht,  
ik wil luist'ren naar mijn adem,  
ik wil luisteren naar mijn zucht.*

*Ik wil luist'ren naar mijn zwijgen,  
daarna zal ik verder gaan  
en de zee, ik weet het zeker,  
zal mijn zwijgen wel verstaan.*

# 7

## Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg  
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente  
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils  
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

### Ontmoeten Inspireren Delen

#### Zomerwandeling vrijdag 2 augustus Veluwezoom

Start 9.30 uur Bezoekerscentrum Veluwezoom Heuvenseweg 5a in Rheden

Dit jaar organiseer ik elke seizoen een meditatieve wandeling in het gebied van de Veluwezoom. De winter- en lentewandeling zijn al geweest. Nu is de zomer aan de beurt. Een deel van de wandeling lopen we in stilte. Om de natuur met al onze zintuigen te beleven. Er zijn ook momenten van ontmoeting en gesprek. Om te delen wat we op deze zomerochtend ervaren. We starten in de ochtend, omdat het dan nog wat minder warm is. We lopen ongeveer 2,5 uur. Na afloop is er een drankje in de Veluwezoom.

De zomer is een tijd, waarin de bomen vol in het blad staan. De heide op de Veluwezoom begint al paars te kleuren. Een mooie tijd om de schaduw van de oude bomen te zoeken en te genieten van de weidse vergezichten van dit natuurgebied.



Opgave en info bij Ds. Karin Spelt ([karin.spelt@gmail.com](mailto:karin.spelt@gmail.com))





**Predikant:** ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •  
**Scriba:** dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •  
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

## Zuiver water

Wat was het fijn om met zoveel mensen onze jaarlijkse openluchtdienst te mogen vieren! Het weer was perfect: zon af en toe een wolkje en een licht briesje. Thema was: Zuiver water; laat je verfrissen. De Samaritaanse vrouw nam hierin een centrale plaats in. Op internet kwam ik een kleurrijk schilderij van Anneke Bollebakker tegen met als titel: Levend Water. We zien een vrouw met een kruik bij een put waarin water stroomt. Op het heetst van de dag gaat de Samaritaanse vrouw naar de bron, om water te putten. En dan zit daar op de rand van de waterput een man. Een man die haar aanspreekt. "Geef mij wat te drinken". Ze is verbaasd, omdat een man haar aansprak. Zeer ongebruikelijk in haar tijd, een vrouw hoorde niet met een wildvreemde man te praten en al helemaal niet zo in het openbaar bij de waterbron. "Hoe kunt u, als Jood, mij iets te drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse"! Maar dan komt het gesprek op gang..daar bij de bron van Jakob. Eerst gaat het nog over gewoon drinkwater uit de bron, maar plotseling spreekt Jezus over water als levend water, gegeven door God! "Iedereen die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Ik zal water geven waarvan je nooit meer dorst krijgt. Het water zal een bron in je worden waaruit water komt dat eeuwig leven geeft". De dorst van de vrouw zal pas echt worden gelest als zij de persoonlijke liefde van God voor de mens heeft ontdekt. De bron waaruit eeuwig leven komt. Iemand ziet jou als mens staan, waardeert en respecteert je. De schrammen en krassen? ze doen er niet toe. Het gaat om jou. De Samaritaanse vrouw laat haar kruik achter, en vertelt aan iedereen: "Hij weet alles van me". En zo laat ze het water stromen, deelt haar bijzondere ontmoeting met iedereen. Het zet haar letterlijk in beweging. Stilstaand water moet stromend gemaakt worden. Het goede nieuws van Jezus moet verder. De harten en levens van alle mensen moeten bereikt worden. Want daar in het hart van de mens vindt de ontmoeting met God plaats, puur als zuiver water.  
 - Ds Elise Wijnands



## Langstedag wandeling

De langstedag wandeling was wederom een succes. Met een mooie groep liepen we van Hummelo naar Hoog-Keppel en weer terug naar Hummelo. De route was aangepast in verband met de vele regen die de afgelopen tijd was gevallen. Hierdoor waren verschillende paadjes te modderig om met een groep te trotseren. Voor het eerst liepen we nu een gedeelte langs de Oude IJssel, hier ligt immers een geasfalteerde weg. We boften met het weer: er viel geen drup! Om alvast in de agenda te zetten: Zaterdag 21 juni 2025 LDW (Langste Dag Wandeling).



## Bij de diensten

Zondag 21 juli gaat ds. Elise Wijnands voor. We wensen haar alvast een goede vakantie daarna. Ds. Jacqueline Krajenbrink uit Vorden - inmiddels aardig bekend hier - gaat voor op 28 juli. De kerkenraad is aan zet op 4 augustus en zoals uit het rooster blijkt ook op 18 augustus. Wie de daadwerkelijke uitvoerders van die diensten zullen zijn, is op moment van schrijven nog niet duidelijk. Op 11 augustus gaat pastor Mia Tankink uit Keijenburg voor. U gaat zich vast niet vervelen in deze dienst! Ds. Elise Wijnands is op 25 augustus de voorganger in een gezamenlijke dienst met Drempt/Oldenkeppel.

## Koster/organist

21 juli: NN /Atze Douma  
 28 juli: Ab de Vries/Atze Douma  
 4 aug: Chris Vrogten/Frans Konincks  
 11 aug: Jan Hagenbeek /Remco Künne  
 18 aug: Leida Wenneker /Atze Douma  
 25 aug: Ab de Vries/Remco Künne

## Uitgangscollectes

21 juli: eredienst en muziek  
 28 juli: plaatselijk diaconaat  
 4 aug: plaatselijk pastoraat  
 11 aug: Stichting Barmuja Ethiopië  
 18 aug: orgelfonds  
 25 aug: Stichting SONOM Malawi

## Bloemengroet

Zondag 2 juni gingen de bloemen uit de kerk naar Teunis Wullink van de Keppelseweg. Op 9 juni werden de bloemen bezorgd bij André Nusselder. Na de dienst op zondag 16 mei gingen de bloemen uit de kerk naar de heer Leo Ebbbers. De bloemen na de openluchtdienst van 23 juni werden bezorgd bij mw. Anna Eskes.



## 80+ visite

We kunnen terugkijken op een geslaagde 80+ visite. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Taart, hapjes en drankjes mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken! In alle gezelligheid zijn we helemaal vergeten een foto te maken, maar het moge duidelijk zijn dat het een vrolijk plaatje zou zijn geweest.

Ook een heel hartelijk dank namens de kerkrentmeesters voor de bijdragen van in totaal € 50,-.



## Openluchtdienst

Op zondag 23 juni was de openluchtdienst bij de familie Van Zadelhoff. Het was een stralende ochtend met een grote opkomst. We werden begeleid door twee koperblazers van de Eendracht. Tijdens de dienst maakte Emma de overstap van de kinderkerk naar de jeugkerk. Na de dienst heeft iedereen genoten van een goed verzorgde lunch.



## Van de kinderkerk

Het jaarlijkse uitje van de kinder- en jeugdkerk vond plaats op 15 juni. Deze keer dicht bij huis, aan het begin van de middag verzamelde iedereen zich bij de Klevenhorst. Met de huifwagen werden we door Harm rondgereden door de omgeving. Bij de Hessenweg werd er gestopt en konden we genieten van het mooie uitzicht op de bult en een wandeling rond de kolk.

Terug op de Klevenhorst kregen we pannenkoeken die eerst nog moesten worden gebakken.

De leiding bleek goed in het bakken van pannenkoeken. Dat gebeurde op het onderstel van een oude melkbus. Ook enkele jongeren van de jeugdkerk konden goed overweg met pan en beslag.

We hebben met z'n allen een flinke stapel gebakken en die, belegd met spek of appel, poedersuiker of stroop, met smaak opgegeten. Zo'n wandeling langs de kolk maakt hongerig.

Na de pannenkoeken gingen we met de huifwagen richting Broekstraat naar de alpaca's.

We mochten bij de dieren in de wei en moesten wachten tot ze bij ons kwamen. Als ze dat deden kon je ze aaien. Alpaca's komen van oorsprong uit Zuid-Amerika, ze leven in het Andesgebergte.

Ze zijn dus bestand tegen kou, maar kunnen ook goed tegen warmte. In Nederland worden ze geschoren voor hun wol. Alpaca's zijn kuddedieren, ze hebben een makkelijker karakter dan de lama's. Met één alpaca kon je een selfie maken. Na enige aarzeling vond iedereen het leuk om deze zachte dieren te aaien. Een geslaagd uitje en dank aan de fam. Veeneman voor het verzorgen van deze fijne middag.





In een zonnige openluchtdienst op 23 juni werd door Emma de overstap naar de jeugdkerk gemaakt. In de tuin bij de fam. Van Zadelhoff werd haar de bijbel overhandigd door haar moeder. Daarna kreeg Emma de rugzak met de bekende inhoud en na de stap over de drempel werd ze door Vera verwelkomd in de jeugdkerk. Wij wensen Emma heel veel geluk en hopen je nog vaak te zien bij de jeugdkerk. Het ga je goed!

## DROMEN

Droom je dromen verder  
Dan morgen of vandaag

Stop niet bij je grenzen  
Wat wil je nou echt graag  
Wat zou je hopen  
Dat jou zou overkomen

Onthoud  
Zeg nooit nooit  
Tegen je allermooiste dromen

Nu heeft de kinderkerk vakantie tot in september. We wensen iedereen een fijne vakantie toe en tot ziens op de startzondag.

- Anita Nusselder





## Van de kerkrentmeesters

Opbrengst collectes mei 2024

### In de dienst

Diaconie: € 120,28

Kerk: € 180,42

### Uitgangscollecte

5 mei € 38,10 Eredienst en muziek

12 mei € 27,50 Oekraïne

19 mei € 145,50 Plaatselijk pastoraat

26 mei € 66,80 Sonom Malawi

## Gift

Via wijkouderling Karel Onstenk ontvingen we een gift van €50,-. Onze hartelijk dank daarvoor.

## Van de diaconie

In de maanden juli en augustus 2024 wordt de eindcollecte van de diaconie gehouden voor:

28 juli Plaatselijk Diaconaal Werk

11 augustus Stichting Barmuja Ethiopië



Sinds maart 2024 is het waterpunt volop in gebruik. Er is al een waterleiding gelegd naar het hoger gelegen gebied door de plaatselijke bevolking. Nu gaan we er ons voor inzetten dat er een pomp gekocht kan worden die water naar boven kan pompen. Mede dankzij uw financiële bijdrage is dit tot stand gebracht.

25 augustus SONOM - Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi

## Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw (financiële) bijdrage!

- Mieke, Rikie, en Rita



De diaconie van Hummelo is te bereiken via het emailadres: [diaconie@kerkhummelo.nl](mailto:diaconie@kerkhummelo.nl) of via de website: [kerkhummelo.nl](http://kerkhummelo.nl)

Dankzij de pannenkoekeneters en -bakers tijdens de Pannenkoekenactie 2024 heeft de voedselbank Doetinchem/Zelhem een financiële bijdrage ontvangen van 400,- euro. Het restant van deze opbrengst reserveert de diaconie voor de aanschaf van branders, zodat we sneller en veiliger kunnen blijven bakken.

### Ten slotte,

een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

**Predikant:** vacant • • •

**Scriba:** dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

**Adres:** Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

**Bankrekening:** NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

**Koster:** mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

## Voorstellen kerkelijk werker aan de PKN gemeente Wichmond

De procedure voor het zoeken naar een opvolger voor dominee Tim Wiersum is als volgt gedaan. Nadat er 3x zonder succes voor een predikant geworven is, heeft de kerkenraad de beroepingscommissie gevraagd op zoek te gaan naar een kerkelijk werker.

De profielschets hiervoor werd op de website gezet en er werd een advertentie geplaatst. Na elk beroepingscommissie overleg hebben wij dominee Deddie van Alphen (onze consulente) op de hoogte gebracht. Er kwamen reacties op de advertentie. Wij namen contact op met sollicitant kerkelijk werker pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart uit Hengelo Gld en nodigden haar uit voor een gesprek. Het was een goed inhoudelijk en open gesprek. Tevens hebben wij een kerkdienst van haar beluisterd en referenties benaderd en gehoord. De beroepingscommissie was het daarna unaniem eens met betrekking tot het voordragen van Jacqueline aan de kerkenraad. Jacqueline van Dop-Kalisvaart draagt het pastoraat een warm hart toe, zij is betrouwbaar, heeft levenservaring en is een verbinder, is enthousiast en wil voorgaan in veel kerkdiensten, zeker ook de hoogtij zondagen Kerst etc. Nadat zij is voorgesteld aan de kerkenraad heeft zij een gesprek gehad met de kerkrentmeesters. Zowel de beroepingscommissie, onze consulente Deddie van Alphen en de kerkenraad waren het wederom unaniem eens met haar aanstelling als kerkelijk werker in onze PKN-gemeente Wichmond. Wij hopen dat U als gemeente haar warm zult ontvangen zodat zij haar werk met voldoening voor haarzelf en onze gemeente kan uitvoeren. Jacqueline gaat 15 augustus aan de slag en zal op zondagmiddag 1 september om 14.30 uur in onze kerk bevestigd worden door domina Wilfrieda Stam uit Zelhem.

*-Zwennie Langwerden, voorzitter beroepingscommissie*

## Een bloemengroet vanuit de kerk in de maanden mei en juni

- 5 mei Mw. W. Rietman-Makkink
- 12 mei Mw. J. Mulder-Bijl en dhr. T. Bruil
- 19 mei Dhr. G. Schepers en de familie ter Vrugt-Tiessink
- 26 mei Mw. D. Wagenvoort-Smeenck en de familie Maalderink
  
- 2 juni Familie Borgman en de familie Maandag
- 9 juni Mw. A. Derksen-Klein Meulekamp en mw. A. Vrugink-Bretveld en mw. J. Dijkman-Hiddink
- 16 juni Mw. R. Eggink-Klein Winkel en mw. R. Stoltenborg-Buskermolen
- 23 juni Mw. R. Jansen-Brummelman en familie Hiddink-Borgman
- 30 juni Dhr. S. Mulder en mw. E. Rietman-Hissink





## 'Even voorstellen' Protestantse gemeente te Wichmond

Mijn naam is Jacqueline van Dop-Kalisvaart, ik ben 62 jaar. Geboren op 20 april 1962 in een Nederlands Hervormd gezin in het westen van Nederland. Ik ben eerder getrouwd geweest en heb 3 prachtige volwassen kinderen. 1 zoon en 2 dochters. Alle 3 zijn ze in de stad gebleven waar ze gestudeerd hebben. Ik woon in Hengelo Gld, samen met mijn vrouw Sonja, onze 2 honden Pip en Sammie en de 'jeweetwel' kater Snoepie.

In 2006 ben ik begonnen met mijn opleiding pastoraal werk bij het NBI in Utrecht, later werd dat Windesheim. In 2010 ben ik afgestudeerd en mijn loopbaan in de kerk begonnen als pastor in het Stiltecentrum op Hoog Catharijne. In 2016 ben ik overgestapt naar een plek meer binnen de kerk, ik kwam bij de Protestantse gemeente te Lochem terecht waar ik de ouderen van 75 jaar en ouder onder mijn pastorale hoede had.

Daarna werkte ik bij de Protestantse gemeente Barchem als pastor / kerkelijk werker. In deze gemeente deed ik het werk van predikant. Ik ga Barchem nu verlaten om in Wichmond aan het werk te gaan.

Sinds januari 2023 werk ik als ouderenspastor bij de Protestantse gemeente Hengelo Gld. Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder vallen onder mijn pastorale hoede. Veel bezoekwerk dus.

Daarnaast ben ik voorzitter van de classis Gelderland Zuid & Oost. Ik zit dus ook in het Moderamen en Breed Moderamen van de classis.

In Wichmond zal ik op maandag en woensdag aan het werk zijn. Wilt u dat ik u een bezoekje breng, bel me dan gerust, dan maken we een afspraak.

Ook zal ik regelmatig op zondag in de eredienst voorgaan. Bij de ontmoeting na de dienst, bij de koffie, kunt u mij ook gerust aanspreken.

Ik zie er naar uit om bij de Protestantse gemeente te Wichmond als pastor aan het werk te gaan.

Als u vragen heeft, dan ga ik graag met u in gesprek!  
Met goede groet,

*-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart*



## Koffieochtenden

Er zijn er weer een hele rij geweest, met kwisvragen en spelletjes.

Maar ook prachtige beelden van de natuur uit onze omgeving, door Joop Tjoonk.

En een indrukwekkend verhaal, ook met beelden over Ethiopië van de familie Rensink.

De eerste en de derde dinsdag van de maand, blijft interessant.

*-Ben Hiddink*

### Overleden op 26 juni j.l.

Mw. Janny Brouwer-Pothoven op de leeftijd van 88 jaar, ze is geboren op 11 juni 1936 en weduwe van Gerrit Brouwer.

Janny is jarenlang, van 1986 tot 2003 organist en een gewaardeerd dirigent geweest van ons kerkkoor

*-De kerkenraad*

In memoriam  
Antonie Hermanus Bruil  
7 juli 1951 - 15 mei 2024

Antonie Hermanus Bruil, roepnaam Tonnie werd op 7 juli 1951 geboren aan de Toverstraat 3 in Baak. Zijn ouderlijk huis was een kleine boerderij waar hij samen met zijn broer Jan en zus Derry opgroeide. Tonnie was de oudste van 3 kinderen.

Op 4-jarige leeftijd ging hij naar de kleuterschool en daarna naar de lagere school in Wichmond. Hij had interesse in het boerenleven, naar school gaan was niet zijn hobby. Na de lagere school ging hij naar de lagere landbouwschool in Vorden en de MAS in Doetinchem, dit om een betere kans op de arbeidsmarkt te hebben.

Doordat zijn vader ziek werd, moest hij vaker thuis op de boerderij werken.

Op 19-jarige leeftijd leerde hij Willy Cortumme kennen, na 5 jaar verkering trouwden ze op 28 januari 1976. In 1977 werd er een nieuw huis gebouwd waar zijn ouders ook een gedeelte van hadden. Daar werd Evelyn geboren. Er volgden nog 3 kinderen Leonie, Bernadet en Hans. Zijn leven bestond uit hard werken. Hij investeerde in varkensstallen, een ligboxenstal, grond en een machinepark, zijn boerderij stond voor hem op nummer 1. Voor de kinderen maakte hij een eigen speeltuin met schommel, draaimolen, rekstok, wipwap en een heuse wip-kip.

Op zondag maakte hij een rondje op zijn racefiets of ging naar de motorcross. Ook is hij nog een poosje ouderling in de kerk geweest. In de middag met zijn allen in de auto "boertouren".

In het voorjaar moesten de kinderen helpen met de pinken naar de wei brengen en de beregening in de mais leggen. Soms braken de pinken uit waarbij iedereen opgetrommeld werd om te helpen.

Doordat Hans meewerkte op de boerderij kreeg hij meer tijd voor zijn 10 kleinkinderen Anouk, Bart, Indy, Suze, Neeltje, Jort, Mees, Bas, Nikki en Julian.

Als Normaal fan reed hij de kinderen met een trekker en veewagen vol stro naar de blagenrock van Normaal in Toldijk. Eerst gingen Tonnie en Willy op de vrijdagavond naar Normaal in Toldijk later werd dit het koffieconcert op zondag. In 2020 heeft hij de boerderij overgedaan aan Hans en Nicole. Hij kreeg meer vrije tijd, de banden met de vrienden werden aangetrokken. Samen met Willy is hij in Engeland naar de New Holland trekker fabriek geweest. Tonnie sloot zich aan bij de klusjes groep van de kerk. Na een kort ziekbed is Tonnie Bruil op 15 mei 2024 overleden. Wij lazen enkele verzen uit Matteus 6, het gedeelte over de vogels des velds.

Wij wensen Willy en de naaste familie kracht en Gods zegen toe.

*-Zwennie Langwerden*





## Kindernevendienst

Dit jaar hadden we de kindernevendienst die werd voorbereid door Marieke en uitgevoerd door het team. Elke keer had ze weer wat leuks voor ons bedacht. Elke keer maakte ze een voorbeeld waar we inspiratie in konden opdoen. En als we dan in de kerk terug kwamen vond ze onze ontwerpen creatiever en leuker dan het voorbeeld. We hebben het dit jaar super leuk gehad!

Dankjewel Marieke en team. [Derk Heuvelink](#)

Ondanks het vertrek van ds. Tim (Wiersum) alweer een jaar geleden was er het hele jaar nevendienst. Marieke heeft er voor gezorgd dat er elke week een activiteit was passend bij het lezingenrooster. Dus bedankt Marieke en team nevendienst. [Jan Willem Heuvelink](#)

Toen dominee Tim weg ging was het even slikken voor iedereen. Hij organiseerde altijd de kindernevenactiviteit. Gelukkig was er een oplossing Marieke zou die rol van dominee Tim overnemen. En dat is goed gelukt. Marieke doet het heel goed volgens de mensen. Dus namens de hele kerk, bedankt Marieke. [Hendrik Heuvelink](#)

Op zondag 23 juni noemde de dominee de kindernevendienst gezien de leeftijd van de kinderen "Jongerennevendienst". Het thema was de storm op het meer en het verhaal werd door de dominee verteld. Daarna gingen de drie jongens Withmundi met kerkoppas Gerrie. Ze kwamen aan het eind van de dienst terug met een vrolijk gezicht en lekkere boten (zie foto). Er waren bij aanvang van de nevendienst een tros van 6 bananen en een zak chips. Na afloop waren er nog 3 bananen en geen chips. Door de bijzondere activiteiten leren de kinderen van de kerk van Wichmond spelenderwijs de bijbelverhalen. Naast de special projecten in Adventsperiode en de Veertigdagentijd is er iedere zondag een creatieve activiteit tijdens de kerkdienst. De volwassenen willen graag zien wat de kinderen nu weer gemaakt hebben, een leuke manier van contact tussen jong en oud in de kerk van Wichmond. Bedankt Marieke Maandag en het team kindernevendienst (Renske Ellenkamp, Andrea Kasteleijn, Gerrie Hiddink, Annet Heuvelink en Mariko Heuvelink).



## 9 juni 2024 Kerksnaoberdienst te Steenderen

**Voorgangers:** Da. Wilfrieda Stam en Ds. Hubertien Oostdijk, **Organist:** Teus de Mik

Een prachtige dienst met als thema "Wij delen van het goede ons geschonken"

Een dienst waarin veel gezongen werd, en dat klinkt geweldig in een volle kerk.

Een volle kerk en wat gaf dat een goed gevoel, ook voor de vele mensen, die hieraan hebben meegewerkt.

De predikanten, ronddolend of alles goed geregeld is, een beetje spannend!

De organist, die me nog even kwam vragen of zijn haar goed zat.

Het koor, slechts eenmaal geoefend, maar ze zongen als nachtegalen!

De jeugdoudlerling die met medewerking van de jeugdnaobers een leuke dienst voor de kinderen hadden georganiseerd.

Derk, Jan-Willem, Hendrik en Mariko die het altijd prachtige 'Abba Vader' bliezen op de trompet.

En tot slot het gezellige koffiedrinken met al het lekkers bijeengebracht door naobers uit Steenderen, Hengelo, Zelhem, Vorden en Wichmond.

Een dienst om dankbaar voor te zijn.

Namens alle naobers: HARTELIJK DANK EN TOT DE VOLGENDE KEER!



In memoriam  
Janneke Mulder--Bijl  
9 december 1958 - 23 mei 2024

In Memoriam: Janneke Mulder-Bijl, overleden op 23 mei 2024 in de leeftijd van 65 jaar. Janna Pietertje Bijl – Janneke - werd geboren in Zuid-Beijerland, op 9 december 1958, als oudste van drie kinderen. Ze verhuisde naar Hardinxveld, want daar werd haar vader schoolmeester. Na haar schooltijd koos ze voor de begeleiding van moeilijk lerende kinderen. In 1982 trouwde ze met Simon Mulder. Janneke en Simon werden een schippersechtpaar. Janneke haalde haar eigen schipperspapieren.

Het echtpaar Mulder-Bijl kreeg twee kinderen: Willem-Jan, geboren in 1986, en Nelleke, geboren in 1988. In 2001 overkwam het gezin een grote tegenslag: de dood van Willem-Jan na een verkeersongeluk. Met dit gebeuren "was de room eraf." Toch kon het gezin met geloof in God weer verder. Het voer op het schip "Fide Deo" – "Vertrouw op God." Dat vertrouwen was hun steun.

Een grote blijdschap was de geboorte, enkele jaren geleden, van Hanna, de dochter die Nelleke met haar echtgenoot Marcel kreeg. Het jonge gezin woonde niet ver weg en dus was er veel contact. Vooral nadat Simon en Janneke aan de wal gingen in 2020. Janneke paste iedere woensdag op. Wat genoot ze van haar lieve kleindochter! En Simon natuurlijk ook, en nog!

Janneke werd lid van de kerkenraad, als ouderling. Ze had de zorg voor leden buiten het dorp, en bezocht met name de leden in de tehuizen. Dat deed ze met veel toewijding en liefde.

Helaas nam het leven van Janneke een onverwachte wending. Ze kreeg lichamelijke klachten. Longen en hart werkten niet goed - een pacemaker werd geplaatst. Allemaal hadden we een stille hoop dat ze zou opknappen. Het tegendeel gebeurde. Ze werd alsmat zieker, kreeg buikklasten, en uiteindelijk was alle hoop vervlogen. Ze stierf op 23 mei.

'Liefdevol opgenomen in Hemelse sferen.'

We wensen Simon, Nelleke, Marcel  
en Hanna heel veel sterkte.

-Tim Wiersum





## Verslag Kerkenraadsvergadering van 14 juni 2024

Tijdens de opening van de vergadering hebben we stilgestaan bij de lege stoel die ontstaan is door het overlijden van kerkraadslid Janneke Mulder, ook hier missen we haar inbreng.

Na het zomerreces, in september, zal de andere lege stoel weer worden bezet.

Sinds het vertrek van Tim is de beroepingscommissie in een lange zoektocht erin geslaagd een opvolger te vinden.

De avond voor deze vergadering (13 juni j.l.) is Pastor Jacqueline van Dop -Kalisvaart aan de gemeenteleden voorgesteld. Ze heeft zich deze avond voorgesteld aan de gemeenteleden en de kerkenraad is dan ook verheugd met haar komst en hoe ze deze avond ontvangen is.

Buiten de nodige aandachtspunten die maandelijks besproken en vastgezet moeten worden, is het onderhoud van het schilderwerk en voegwerk rondom de kerk aan de orde gekomen.

I.v.m. lekkage komt er een nieuwe goot tussen de beide woningen van Dorpsstraat 12 en 14.

Verder zullen u vanaf medio Juli snoeiwerkzaamheden plaatsvinden in het populieren bosje tussen de Baakseweg en de Ockhorstweg, eind van het jaar/begin volgend jaar zullen de populieren worden gekapt en daarna de jonge aanplant worden aangebracht, met dank aan Han Pieterse.

*-Jan Klein Lenderink, notulist*

## A-Kapella treed op in Wierden

Het was ergens in november 2023 dat ds. Marjanne Benard in Wichmond voorging en wij als A-kapella tijdens de dienst mochten optreden. Na de koffie was het weer gezellig verhalen ophalen. Marjanne had echter niet heel veel tijd en bedacht terplekke hoe leuk zou het zijn als wij met A-kapella een keer naar Wierden zouden afreizen, wanneer zij daar zou voorgaan. Wij waren daar direct enthousiast over. Vanaf die tijd is er heel wat heen en weer gemaïld over welke datum, welke liedjes etc. Marjanne stelde voor dat als wij zouden komen zingen, zij als tegenprestatie ons op een lunch zou trakteren bij haar aan huis. Afgelopen 2 juni vertrokken wij met 3 auto's om 7.45 uur richting Wierden. [Marjanne kwam er in de week ervoor achter dat de dienst, die zondag voor het eerst dit seizoen om 9.30 uur begon] We werden al opgewacht door de koster en vertelde dat er koffie voor ons was. Na even de liedjes te hebben doorgenomen, was een kop koffie een heerlijk begin van een mooie dienst waarin wij hartelijk werden verwelkomd. Na afloop van de dienst was er net als in Wichmond ook een gezamenlijk koffie drinken. Marjanne had daarna voor een voortreffelijke lunch gezorgd, er ontbrak ons aan niets, ook Kees kwam tijdens de lunch thuis nadat hij in een andere gemeente was voorgedaan. Het was erg fijn om op deze manier met Kees en Marjanne weer bij te praten. Zowel voor ons als Marjanne is dit voor herhaling vatbaar. Rond kwart voor 2 reden wij weer huiswaarts met een goed gevulde maag en een voldaan gevoel.



*-Een koorlid*





# Op weg gaan



# KIK

Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen, tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze hebben tassen en rugzakken bij zich. 'Dáár moet ik meer van weten!' piept Missy Muis. Zij sprint weg en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus staat. Even later komt ze terug en doet verslag: 'De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-sjoelbak!' De muizen schreeuwen door elkaar: 'Ik wil óók mee! Ik wil óók weg!'. 'Dat kán toch niet,' bromt Kik, 'Je komt nooit in die bus. En stel je voor dat je zoekraakt!' Maar Missy gaat ervandoor. De anderen snikken: 'We zien haar nooit meer terug.'

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet. Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept 'Luister allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie heeft er méér dan EEN ingeleverd?' Veel handen gaan omhoog. 'Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?' Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren: 'Arme Missy. Ze is weg.' Maar in de pastorie piept een neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...



## Woordzoeker

Je gaat op weg ... en wat neem je NIET mee? In deze woordzoeker zitten 15 woorden verstopt. Je vindt ze horizontaal, verticaal en diagonaal (niet achterstevoren). Een letter kan meerdere keren gebruikt worden. Streep de woorden die je vindt, weg. Dan vertellen de letters die overblijven wat je echt NIET mee hoeft te nemen!

ADRESSEN  
BAL  
CRÈME  
JEANS  
ONDERGOED  
PYJAMA  
SLOFFEN  
SNEAKERS  
SOKKEN  
SPORTBROEK  
TELEFOON  
TOILETTAS  
TRUIEN  
WATERFLES  
ZEEP

M	S	S	N	E	A	K	E	R	S
O	L	P	B	W	J	E	A	N	S
N	O	O	U	A	I	Z	E	P	A
D	F	R	E	T	L	I	Z	Y	D
E	F	T	N	E	U	I	E	J	R
R	E	B	C	R	E	M	E	A	E
G	N	R	T	F	S	S	P	M	S
O	T	O	I	L	E	T	T	A	S
E	T	E	L	E	F	O	O	N	E
D	E	K	N	S	O	K	K	E	N

Oplossing:  
MUIZENISSEN

## Uit de Bijbel

'Jezus zei: Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of wat je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels en de bloemen, Hij zal ook voor jullie zorgen. Zoek eerst de nieuwe wereld van God, en de rest krijg je er vanzelf bij!' Naar Matteüs 6:25-34



Teksten: Marijet de Jong  
Tekeningen: M. Jurréns